

## Verksamhetsberättelse för år 2015.

Styrelsen för Käloms Viltvårdsområde avger härmed redogörelse för verksamheten under år 2015.

Styrelsen har bestått av Carl-Göran Palmqvist, ordförande, Gösta Persson, sekreterare, Torsten Olofsson, kassör, samt ledamöterna Stig Nilsson och Leif Jonsson. Suppleanter har varit Toivo Comén och Gunnar Olofsson. Områdets revisorer har varit Bernt Tyrebo och Stig Engström. Revisorssuppleanter Erik-Olof Eklund och Mats Wikberg. Jaktledare under året har varit Gösta Persson.

Årsmöte hölls i Käloms Bygdegård den 25:e januari med 15 medlemmar närvarande. Under året har tre protokollförda styrelsemöten hållits.

Älgtillgången upplevdes inledningsvis vara god men blev under senare delen av hösten mer sparsam. Detta kan möjligen förklaras av att älgvandringen från fjälltrakterna på grund av rådande snöförhållanden fördröjdes eller helt uteblev under jakttiden. Totalt fälldes 25 älgar fördelade på tolv vuxna djur och tretton kalvar. Av fällda vuxna djur var sex tjurar och sex hondjur. Slaktvikten på kalv var genomgående låg med en medelvikt på 69 kg. Två större kalvar fälldes, en på 80 kg och den största på 93 kg. Under senare delen av hösten påverkades jakten i någon mån av riklig förekomst av ren.

Årets jaktlagsmästare i älgbaneskytte blev den nye jaktlagsmedlemmen Marcus Månsson. Årets lerduvemästerskap avgjordes torsdagen den 17:e maj med Leif Jonsson som segrare.

Planerade arbetsdagar/kvällar och inskjutning har genomförts.

Beträffande tillgång till övrigt vilt kan, liksom föregående år, konstateras mycket god förekomst av rådjur. Trots detta fälldes inget djur.

Tillgången på skogsfågel var under vinterjakten låg. Endast två tjädrar fälldes. Sommarens föryngring tycks dock ha medfört en viss ökning av skogsfågelstammarna, såväl tjäder som orre. Enstaka skogsfåglar har skjutits vid jakt med hund under hösten.

Tillgången på hare har varit sparsam.

I likhet med föregående år uppläts mark till "Hare Bra Gänget" vilka jagade på markerna den 6:e oktober. Ett tjugotal jägare deltog och flera hundar hade hare på benen men endast en blev skjuten.

Övrig harjakt har bedrivits i mycket ringa omfattning och inga fler harar har rapporterats skjutna.

Räven har ökat i antal och två har rapporterats fällda. Enstaka skabbangripna rävar har iakttagits.

Björnjakt i gemensam regi inom Offerdals licensområde genomfördes under en vecka i augusti. Vid jakten som genomfördes mellan Tulleråsen, Berg och Böle fälldes ingen björn men spännande jaktupplevelser rapporterades av de deltagande jägarna.

Förekomsten av björn var under vår och tidig sommar ovanligt riklig. Redan i slutet av mars påträffades färsk björnsår på den nybyggda Meflovägen samt vid jaktlagets slaktavfallsgrop vid Ulfsåsvägen. Under vår och försommar var björnobservationer mycket frekvent förekommande inom och i anslutning till byn. Vid ett par tillfällen sågs björn jaga älg på inägorna söder om byn. På Brandéns (f.d. Perssons) kunde en björn filmas från farstubron. Under septemberjakten rensades slaktavfallsgropen vid flera tillfällen.

Under älgjakten såg Janne Rönneland ett lodjur från passet vid "Höglundshörne".

Bäverjakt har framförallt bedrivits av vår trogne bäverjägare Ulf Österman. Tre bävrar fälldes men bäverförekomsten synes ha reducerats i förhållande till tidigare år.

Tre mårdar har fångats i fälla av Lars-Åke Åsberg.

Vid den ordinarie besiktningen av skjutbanan (görs vart femte år) kunde den, till följd av ändrat regelverk, inte godkännas av polismyndigheten. Bristerna bestod främst av otillräcklig höjd på kulfånget samt undermålig skyltning av riskområdet runt banan.

Goda råd var dyra. Åtgärda eller bli utan träningsbana. Efter noggrann övervägning av vilka möjligheter som förelåg beslutade styrelsen att satsa på en höjning av kulfånget samt att röja upp runt riskområdet för att åstadkomma godkänd varningsskytning.

Efter ett antal arbetsdagar/kvällar med deltagande av flera jaktlagsmedlemmar (samt Leif Lundberg) var erforderliga åtgärder vidtagna så att skjutbanan inför starten av inskjutningen den 15:e augusti åter var godkänd för skjutning.

Höjningen av kulfånget kunde göras efter avverkning och bortkörning av skog längs kanten av kulfånget samt timring av en vägg som barriär för uppgrävd jord. Timmer till jordstoppet togs från en nedriven lada (gammalt fjös på Pejonas) som tillhandahölls av Mats Ulfsgård.

Maskingrävningen utfördes av Thomas Engstedt.

Kostnaden inklusive tillståndet uppgick till 3 237 kr, i huvudsak materialkostnader samt kostnad för maskingrävning. Utöver detta ligger ideella arbetsinsatser, nyttjande av jordbrukstraktorer mm.

Viltvårdsområdets tillgångar i egna medel var vid årets slut 3 449;50 kronor.

Markägarefonden uppgick till 25 155 kronor.

Inkomst av försålda jaktbevis uppgick till totalt 5 950 kronor.

Med denna redovisning för verksamhetsåret 2015, tackar sittande styrelse för det gångna året. Nu laddar vi för ett nytt spännande år med fina jakt- och naturupplevelser inom Käloms Viltvårdsområde.

Österulfsås i januari 2016.

För styrelsen

Carl-Göran Palmqvist  
Ordförande